

Dames 2: Vrijdagavond

Voor diegene die ons nog niet kennen.... wij zijn het team dat vorig jaar kampioen is geworden op de vrijdagavond.

Niet omdat we zo veel tennistalent hebben. Vraag dat maar aan Dennis, onze tennisleraar. Nee we hebben veel wedstrijd gewonnen, omdat we enorme doorzetters zijn, gaan voor elk punt en voor het teambelang.

En daarnaast, omdat we erg houden van lol maken op de baan en naast de baan. En dat ondanks of juist omdat we zo ontzettend verschillend zijn.

Wie we zijn:

Jolanda de Vries: onze captain, organisatietalent, personal trainer en coach

Judith Kaart, die zorgt dat we altijd in de goede flow zitten en oog houden voor dat het oog ook wat wil op de baan (snapt u ons nog?)

Jeanine Welner, altijd in voor lekkere hapjes en drankjes en een aanstekelijke lach, die menig tegenstander van haar stuk brengt. Zo zorgt ze voor ons geestelijk welzijn.

Hanneke Kneteman, onze meest trouwe supporter en pechvogel van vorig jaar. Maar dit jaar gaat ze zeker op het veld van zich laten horen

Margreet Stolk onze outsider en altijd goed voor het ontfutselen van belangrijke feitjes over de tegenstander tijdens de 'rookmomenten'.

Miranda Luttik zorgt voor life verslag van de wedstrijden die ze speelt op de baan en is de blauwhelm in lastige situaties.

Kortom een veelzijdig en bijzonder kluppie, die zin heeft in de competitie van dit jaar.

Komt u ons aanmoedigen dit jaar?

Tot ziens!

